



Beste Buur en Wijkbewoner,

Afgelopen maand was Valentijnsdag. We hebben het hart van Thuis in Charlois laten kloppen door een roos uit te delen aan onze burens. Een beetje liefde delen, daar worden we blij van! Ook mochten we een flink aantal mooie voedselpakketten uitdelen, die we van basisschool de Triangel gekregen hebben. Veel bruikbare spullen die blij ontvangen werden. Mooi om te zien dat de kinderen hierin mogen bijdragen en zo iets kunnen betekenen voor hun burens.

Deze maand laten we graag onze Bistro zien. Hier ontvangen we dagelijks buurtbewoners voor een gezellig praatje, bakkerij of een leuke activiteit. Om de buurt ook te kunnen verwennen met een lekker baksel bij de koffie, zijn we op zoek naar bakkers. Doe je mee met 'Heel Charlois bakt?'. Hierover verderop meer. Verder zijn er door omstandigheden geen Yogalessen meer op de dinsdagen. Als dit in de toekomst verandert, melden we dat via deze brief.

Team Thuis in Charlois

BUURT BISTRO



Charlois is een wijk die bruist. Een wijk vol culturen, een wijk vol verschillen. Dat is mooi! Jong, oud, zwart, wit, bijstand of yup: iedereen is welkom in de Buurt Bistro. Wij doen niet aan bubbels. We dromen dat Buurt Bistro een plek is waar mensen in alle soorten en maten elkaar ontmoeten, een praatje met elkaar maken en elkaar iets beter leren kennen.

De Buurt Bistro biedt kwaliteit. Wij bieden iedereen de kans om op een toffe locatie een koffie te doen. We hopen dat dit een plek is waar mensen er even uit zijn, waar mensen graag zijn, waar mensen zich thuis voelen. Een plek waar je terecht kan voor een praatje, om even op te warmen, of om te werken. En of iemand nu veel of weinig te makken heeft, iedereen die binnenstapt leggen we in de watten en geven we een eerste-klas-behandeling.

Overig nieuws

- **Donderdag 14 maart** van 14.00-17.30 is er een **Dia-middag** over Oud-Charlois en Oud-Pendrecht georganiseerd door de stichting 'Ons Rotterdam'.
- **Donderdag 7 maart** is er na de wijkmaaltijd een **Thema-avond** met **Marjan van Vught**.
- **Let op!** Helaas is de **Yoga** op dinsdagavond door omstandigheden gestopt. Mocht er in de toekomst een nieuwe les starten, dan laten wij dat weten via deze brief.
- U kunt zich ook aanmelden voor de anonieme whatsappgroep om op de hoogte te blijven van de nieuwtjes. Aanmelden kan ook via de website.
- Heeft u een goed idee voor een activiteit bij Thuis in Charlois? Meld het dan via de website of door het groene kaartje die op de tafels ligt in te vullen.

Thuis in
Charlois

Deze nieuwsbrief kunt u nu ook per e-mail ontvangen. Aanmelden kan via de website of via het scannen van deze QR-code.



Uit eten...

Elk jaar komt het weer terug, 1 dag in het jaar zeggen dat je van elkaar houdt. Bloemen zijn die hele week bijna dubbel zo duur. Ik vraag mezelf weleens af waar draait het nou precies om die dag?

De dag die vernoemd is naar een priester uit Rome, Valentinus. Hij stond bekend om zijn goede daden voor de armen, zieken en ouderen. Een goed mens dus, met oog voor de mensen om zich heen. Als ik daaraan denk kunnen we ook wel een Thuis in Charloisdag maken of wie we ook willen noemen dag.

En er is altijd wel een rede voor een bloemetje of om uit eten te gaan, daar hoeft je niks speciaals voor te doen. Of misschien moet je soms gewoon pech hebben en daardoor uit eten te mogen.

Ja soms dikke pech. Ik kan nu met een lichte glimlach terugdenken aan een jaar geleden. Vrijdags de 13de was het. Ik ben niet bijgelovig, maar sinds die ene dag zou ik het bijna worden. Ik hoor nog zo de reacties van een aantal mensen toen ik vertelde dat ik in een sinkhole gezakt was. Ja hoor natuurlijk dat gebeurt in Amerika maar niet in Nederland. Het is echt gebeurd, hier in Rotterdam en ik kan uit ervaring zeggen, het was niet prettig. Maar dankzij gemeente Rotterdam mag ik vanavond wel uit eten. Valentijnsdag of niet, we mogen er zelf het beste van maken.

Carolien

Heel Charlois bakt - Bakkers gezocht

Ben jij een ster in de keuken en staat jouw oven altijd aan? Laat de buurt meegenieten van jouw lekkerste brownies, koeken, taarten of cakes. Wij serveren ze graag in onze BuurtBistro. Lijkt het jou leuk om mee te doen aan 'Heel Charlois bakt'? Meld je aan bij Nick via 06 34905243 of loop even binnen! Ps. We denken graag mee met een eventuele vergoeding voor de gemaakte kosten.

Wij kunnen niet wachten om ze te proeven!



ACTIVITEITENKALENDER

Maandag

17.30-19.30 **Wijkmaaltijd*** Elke week samen eten Min. €1 vrijwillige eigen bijdrage

Dinsdag

10.00-15.00 **Bakkie aan de Vliet** Versnapering & Ontmoeting
10.00-12.00 **Creatieve Ochtend** Werken aan eigen project €1 vrijwillige eigen bijdrage
12.00-13.00 **Franks Tosti's** Huisgemaakte tosti's
13.00-14.30 **Hartluchtig010** Gespreksgroep

Woensdag

10.00-16.00 **Bakkie aan de Vliet** Versnapering & Ontmoeting
10:00-16:00 **Bio groentepakketten** groenteabonnement.nl
10.00-11.00 **Taal oefengroep** Samen NL-taal oefenen

Donderdag

10.00-13.00 **Bakkie aan de Vliet** Versnapering & Ontmoeting
10.00-12.00 **Computerles** Digitaal vaardig worden
10.00-12.00 **Lol met Wol** Handwerken
12.00-13.00 **Huisgemaakte Soep** Vers kommetje soep
15:00-17:00 **Huiswerkbegeleiding** Leeftijd 10-14 jaar
17.30-19.30 **Wijkmaaltijd*** Elke week samen eten Min. €1 vrijwillige eigen bijdrage

Vrijdag

10.00-15.00 **Bakkie aan de Vliet** Versnapering & Ontmoeting
10.00-14.30 **Inloopspreekuur** Maatschappelijke hulp Op afspraak (06 10872129)

Enmalige Activiteiten

Dinsdag 12 mrt
13.00 **Bloemschikken*** Zelf een bloemstuk maken €2 eigen bijdrage
Woensdag 14 mrt
14.00 **Dia-middag** Oude foto's van Charlois
Dinsdag 19 mrt
13.00 **Bingo*** Valse bingo? Liedje zingen! €0,50 per ronde



Tot snel!

* Graag opgeven via **06 833 360 81**

STEUN ONS

